

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



## Vraag wijsheid

“Als er zaken zijn die moeilijk zijn, kan je dat voorleggen aan God en daar kan je een wijsheid in ontvangen. Je kan iemand op je weg ontmoeten die dat precies voor jou invult, of je kan een droom krijgen die dat probleem oplost, of je kan een hint krijgen, heel onverwacht, totaal uit de lucht gevallen, waar je het idee van hebt: ‘ik leef nu al zo lang met die vraag en nu ineens krijg ik het antwoord.’

Het is goed om op die basis te leven, om in dat vertrouwen te staan dat God de oplossing zal aanbrengen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”  
(uit hoofdstuk 3: ‘Goedheid als uitgangspunt’) © Mayil.com